

Όμως, αγαπητοί μου, αν προσέξουμε στον τύπο της εικόνας της Οδηγητριάς, δηλαδή της εικόνας όπου η Παναγία μας κρατάει στην αγκαλιά Της τον Κύριον ήμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, βλέπουμε ότι με τό δεξί Της χέρι μᾶς δείχνει τόν Κύριον. Αυτό σημαίνει πώς αν Τήν μακαρίζουμε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βαστάζει τόν Χριστόν, τόν Βαστάζοντα τά πάντα. Κρατάει στά χέρια Της τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί κρατάει στά χέρια Της ὅλους ἐμᾶς πού εἴμεθα μέλη τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά ἡ συγκεκριμένη εικόνα δείχνει στον καθένα ἀπό ἐμᾶς καί τόν δρόμον γιά τό ποιός εἶναι Ἐκεῖνος τόν ὁποῖον πρέπει νά συναντήσουμε καί πού εἶναι ἡ πηγή τῆς μακαριότητος καί τῆς εὐτυχίας. Καί αὐτός εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Ἡ Παναγία μας εἶναι Αἰμακάριστος καί Παμμακάριστος, γιατί ἔφερε στον κόσμο τόν Χριστόν, τήν σωτηρίαν καί γιατί φέρει καί στή δική μας τή ζωή τόν Σωτήρα, ἀρκεῖ νά ἀγαπήσουμε τήν σωτηρίαν σάν τό αὔριο τῆς παρούσης ζωῆς ἀλλά καί σάν τό σήμερα πού ὁ καθένας ἀπό ἐμᾶς ἀγωνίζεται νά ζήσει. Γιατί πραγματικά τό σήμερα, πού ζοῦμε, μπορεῖ νά εἶναι ἡ χαρά, ἡ παντοτινή εὐλογία τοῦ Θεοῦ πού θά εὐαγγελίζεται καί θά προοιωνίζει καί τήν πορείαν μας στό αὔριο.

Ἡ Ἑορτή τῆς Μεγαλόχαρης, αγαπητοί μου, μᾶς καλεῖ ὅλους νά ὑμνήσουμε τήν Παναγία μας, νά χαροῦμε τήν ἑορτή Της καί ἡ ἑορτή Της εἶναι ἡ Κοίμησις Της, εἶναι ὁ θάνατός Της. Εἶναι ὁ θάνατος, ὅμως, πού μᾶς μεταφέρει τήν ἀλήθεια πώς ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μετά θάνατον Ζῶσα. Αυτό σημαίνει ὅτι ὅλοι ἐμεῖς, πού εἴμαστε τά παιδιά Της, μπορούμε νά ἀντλοῦμε ἀπό Ἐκείνην τήν δύναμιν ζωῆς γιά νά πορευόμαστε. Γιατί μόνον ὅταν ὁ ἄνθρωπος ἔχει ζωή μέσα του, μπορεῖ νά κινεῖται καί νά πορεύεται.

Καί ἐκεῖνο πού κινεῖ τόν ἄνθρωπο πρὸς τόν Θεόν εἶναι ἡ ζωή που χαρίζει Ἐκεῖνος μέσα ἀπό τό μεγάλο ἔργο τῆς Θείας Ἐνανθρωπίσεως, μέσα ἀπό τό Μυστήριον τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἕνα Μυστήριον πού τό βλέπει κανείς νά βιώνεται στο πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Τήν Αἰμακάριστον καί Παναμώμητον, τήν Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Τήν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ καί ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τήν ἀδιαφθόρωσ Θεόν Λόγον τεκοῦσαν τήν ὄντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Σέ αὐτό τό μεγαλεῖο ἄς ζήσουμε ὅλες αὐτές τίς στιγμές τῆς σημερινῆς ἑορτίου ἡμέρας καί αὐτό τό μεγαλεῖον ἄς ἀγαπήσῃ ἡ καρδιά μας καί ἄς πλημμυρίσῃ μέ αὐτό ὀλόκληρη ἡ ζωή μας.

Χρόνια πολλά καί εὐλογημένα σέ ὅλους. Ἡ Παναγία πού εἶναι καί ἡ Προστάτις τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας νά προστατεύῃ καί νά σκεπάζῃ τήν πατρίδα μας, τόν λαόν μας καί νά μᾶς στηρίξῃ, ὅπως ἰδιαίτερος, στίς δύσκολες στιγμές πού διερχόμεθα σήμερα. ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Διάπυρος πρὸς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον Εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



† Ο Λαγκαδά, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης

† Ο Λαγκαδά, Λητῆς καί Ρεντίνης Ἰωάννης